



CONSTANZA

Tet blijde herinnering  
aan de  
EERSTE H. COMMUNIE  
van

*Elsje Vergoossen*

gedaan in de parochiekerk  
van de H. Pius X te Echt  
op zondag 19 mei 1963.



In mijn hartje kwam deez' morgen  
Jezus voor de eerste keer  
O, wat voelde ik mij gelukkig  
Ik dankte Hem wel duizend keer.

„Lieve Jezus" zei ik zachtjes,  
„O, ik houd zoveel van U,  
Geef toch dat ik steeds mag wezen  
Even braaf en rein als nu".

„Zegen mijn lieve ouders  
Och bewaar hen steeds voor smart  
En kom vaak nog lieve Jezus,  
In mijn schuld'loos kinderhart".